



## Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaüm

Een pleisterplaats om tot innerlijke rust te komen

---

Beste ouders, verzorgers,

Groep 8 van deze school gaat binnenkort deelnemen aan een project dat georganiseerd wordt door vrijwilligers van de Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem. Het project omvat één schooldag. Het is een pelgrimstocht voor de leerlingen, met als doel hen bewust te maken van het feit dat ze zelf op hun eigen levenspad lopen en een weg moeten leren kiezen. Het middel dat daarvoor gebruikt wordt is een wandeltocht vanaf deze school naar de Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem. Onze vrijwilligers gebruiken op deze dag allerlei symbolen en vergelijkingen uit de pelgrimswereld om de leerlingen bewust te laten worden van hun eigen pelgrimstocht door het leven! De coördinator van de pelgrimsdag, komt de groep uitleg geven. Deze nodigt de leerlingen uit mee te gaan o.l.v. enkele pelgrims die al een tocht te voet of per fiets naar Santiago de Compostella hebben gemaakt.

De volgende punten zijn van belang:

- De afstand naar Vessem is ca.13 km.
- De route die we gaan lopen start 's morgens op school en eindigt bij de Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem.
- Draag gemakkelijke (wandel)schoenen en pas de kleding aan het seizoen aan.
- Zorg voor een makkelijk draagbare rugzak met drinken, fruit, brood, eventueel een fotocamera en eventueel een steen met opschrift. (Over die steen wordt uitleg gegeven bij de presentatie).
- Neem geen mobieltjes en snoep mee.

De leerlingen wandelen in de ochtenduren in groepjes naar Vessem o.l.v. een begeleider. Tijdens de wandeling komen verschillende onderwerpen aan de orde. Bijvoorbeeld over het verleden en de toekomstverwachtingen van de leerling. Het pelgrimeren is daarbij de leidraad. Onderweg stoppen we een paar keer en is er een fruitpauze.

Aangekomen in Vessem worden we welkom geheten door de gastheer/gastvrouw van de Pelgrimshoeve, eten we ons brood (of wat daar nog van over is) op, zijn we even in de kunstkamer, kijken we een videofilm over het pelgrimeren in Spanje, wordt de hoeve bekeken en bij de Jacobushoeve zijn we in het stiltecentrum en leggen we het steentje bij de Cruz de Ferro. Kortom een volle een leuke dag.

Om drie uur worden de leerlingen en de begeleiders door ouders/verzorgers per auto in Vessem opgehaald bij de Jacobushoeve of de Pelgrimshoeve Kafarnaüm. (afhankelijk van het programma)

- De pelgrimstocht voor de klas van ..... wordt op ..... gehouden.
- De leerlingen worden om 15 uur opgehaald bij Jacobushoeve. De ouders mogen het laatste kwartier binnen meemaken.
- De coördinator van deze dag is ....., tel 06.....
- Heb je meer interesse in ons project bezoek dan onze website of stuur een mailtje naar [pelgrimerenvoordejeugd@pelgrimshoevekafarnaum.nl](mailto:pelgrimerenvoordejeugd@pelgrimshoevekafarnaum.nl)

Met vriendelijke groet,

De Werkgroep Pelgrimeren voor de Jeugd